

050-438980

חודש אייר ושבת קוממיות

הרב דובי חיון – רב קהילת מוריה בחיפה

ראוי שהשבת הפותחת את חודש אייר, השבת שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ויום העצמאות, תצוין כראוי ותיקרא "שבת קוממיות".

ימים אלו שלאחר הפסח הינם ימים של עצב המהול בשמחה, ימים של חשבון נפש. ימים המזכירים במידת מה את התקופה של סוף חודש אלול ותחילת תשרי. בתשרי עורכים אנו חשבון נפש אישי ואילו ימים אלה של סוף ניסן ותחילת אייר הם ימים של חשבון נפש לאומי. בין כ"ז בניסן, יום הזיכרון לשואה ולגבורה ועד לאחר יום העצמאות, נמצאים אנו בתקופה של מעבר מכאב ואובדן טוטליים לשמחה גדולה.

ימים אלו מחייבים אותנו לא פחות וכעם אשר עלינו להביט בהיסטוריה של עם ישראל דרך משקפיים ארוכות טווח. משקפיים שראייתם לא מתחילה לפני מספר מאות שנים אך גם לא נפסקת שם. משקפיים שראשיתם באברהם והמשכם עד ימינו אלה. לכן עלינו לחבר את ימי הזיכרון של העת החדשה כחלק בלתי נפרד מהמורשת של עם ישראל. עלינו לראות את יום העצמאות כחלק מימי העצמאות הקודמים של עם ישראל. יום העצמאות הראשון הינו חג הפסח בו יצאנו מעבדות לחירות ולהקמת ממלכה עצמאית. יום העצמאות השני הינו חנוכה והשלישי הינו יום ההכרזה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל – היא מדינת ישראל. כמה סמלי שבשבת זו קוראים אנו בפרשת קדושים, פרשה העוסקת מושג קדוש הן מההיבט של הנופלים כהמשך לשלוש הפרשות הן זו של השבוע שעבר, הן זו של השבוע וזו של השבוע הבא: "אחרי מות קדושים אמור".

מצד אחד עלינו להזכיר את קדושי ישראל שנוספו בשואה ואת אלה שקדשו לנו את החיים בנפילתם במערכות ישראל. מצד שני קדושת החיים והיום המיוחד הזה. כמה סמלי שדווקא השבת, שבת ראש חודש אייר, השבת שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות עוסקים אנו בחיים, במוות ושוב בחיים; בעבר ובעתיד.

שבת זו מסמלת את המתח הבא לידי ביטוי בפרשות הנקראות השבוע של חיים חדשים המלווים בזכירה תמידית של המוות.



הרב דובי זיון

קהילת מוריה,
הקהילה המסורתית בחיפה



רחוב חורב 7, 04-8251495

050-438980

בשבת קוממיות אנחנו משלבים את שני החלקים האלה הנמצאים בתוכנו – החלק המתאבל
והחלק המקווה, הקינה והשבח. אנחנו מביטים אל העבר ופונים אל העתיד עם תקווה ואומץ
מחודשים.

אמן